

# Kerk tijd

H. Plechelmusparochie  
Oldenzaal

Antioniuskerk  
Drieëenheidkerk  
Emmauskerk  
Mariakerk  
Plechelmusbasiliek



2e JAARGANG - nummer 1  
van 12 januari t/m 7 maart 2008

**B** Schilders- en spuitbedrijf  
**Fa. Belderink & Zn.**

Eekboerplein 1 Oldenzaal  
Tel. 0541-539400 - www.belderink.nl

LANSINK KEUKENS

TELEFOON 0541-513210

UW IDEE

**ROUWHORST**

dans- en partycentrum

Ootmarsumsestraat 9

7572 AA Oldenzaal

Telefoon 0541-515736

**ROB EN RAGONDA ROUWHORST**

Afhaal Pizzeria-Dönner-Kebab

**URHOY**



Tel. 521382



**POORTHUIS**

Bouwbedrijf

Eekboerstraat 37

7575 AV Oldenzaal

Tel. 0541-512739

Fax 0541-522765



\* Nieuwbouw/Verbouw

\* Onderhoud/Renovatie

\* Winkelverbouwingen

\* Woningaanpassingen

\* Machinaal timmerwerk

\* Bedrijfsgebouwen Agrarische sector en industrie

\* Koopwoningen/Bungalows

\* Geluidwerende voorzieningen

**REERINK**  
*copy service*

Tel: 0541-521070

**MET HOFLAND WEER OP SCHERP**

**hofland optiek**  
contactlensspecialisten o.n.v.c.  
optometristen o.v.n.

**Denkamp:**

Vladderstraat 1

Eibergent

Kluiversgang 6

Enschede:

H.J. van Heekplein 26

**Losser:**

Roodhuisplein 7

**Oldenzaal:**

St. Piechelmsplein 13



**NUMMER 1 IN OOGZORG**



**AUTOSCHADE**

**ALBERT KIP BV**

Partners in Excellence

Telefoon 0541-572072

**RIJWIELHANDEL**  
**JOS OPHUIS**

*Uw Fietsenmaker dichtbij,*

*op winkelcentrum de Thij*

Tel. 0541-539353

www.rijwielhandeljosophuis.nl

**VAN GILS**  
WOONPROMENADE

Nu donderdag koopavond!

www.vangils.nl



Kleibultweg 48, 7575 BV Oldenzaal, telefoon (0541) 850100, e-mail info@vangils.nl, www.vangils.nl

Geopend: maandag 13.30-18.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.30-18.00 uur, donderdag 9.30-21.00 uur (koopavond), zaterdag 9.30-17.00 uur.

DE MOOISTE WOONPROMENADE VAN NEDERLAND VIND JE IN OLDENZAAL

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL - TABAKORIE

*„de Smorre“*

Telefoon 0541-512263

email:

wijnhandel.desmorre@planet.nl

**SNACKBAR**  
**D€ THIJ**

Dagelijks geopend  
van 12.00-23.00 uur

Telefoon 512667

**Café Jantje**

Jan Hoveling  
Kastelein

Uw adres voor vergaderingen en partijen

Steenstraat 108  
7571 BH Oldenzaal

T 0541-522051

M 06-12218483

E jphoveling@home.nl

**Hesselink Kiosk**

ROOKARTIKELN • LECTUUR  
STAATSLOTEN • TICKETBOX

WOONMAATSCHAPPIJ  
**WBO**

WONEN  
BOUWEN  
ONTWIKKELEN

**100 JAAR VERHAAG**

Verhaag grafische dienstverlening

Textielstraat 46 • 7575 CA Oldenzaal  
Telefoon 0541/531001 • Telefax 0541/531138  
Site www.verhaag.nl • Ftp ftp.verhaag.nl

• DRUKKERIJ • DIGITAAL PRINTEN • PREPRESS • COLORMANAGEMENT

**SWITCH**  
www.switch.nl

*Cafe Restaurant*  
**Kothman**  
*Oldenzaal*

Tel. 0541-512933

**KEIZERS**  
INSTALLATIETECHNIEK  
Oldenzaal Tel. (0541) 512409  
**www.keizersbv.nl**

**Parochie van de H. Plechelmus**  
**Plechelmusbasiliek en Antoniuskerk**  
Parochiesecretariaat: Spoorstraat 4a  
7572 CZ Oldenzaal  
tel. 0541-512467  
Openingstijden: maandag en vrijdag 10-12 uur  
dinsdag en donderdag 15-17 uur  
E-mail: [Plechant@xs4all.nl](mailto:Plechant@xs4all.nl)  
Website: [www.Plechelmusbasiliek.nl](http://www.Plechelmusbasiliek.nl)  
Bankrelaties: Antoniusparochie:  
Rabo. 13.91.71.797  
Plechelmusparochie:  
Rabo. 13.91.17.431

**H. Drieëenheidkerk**  
Parochiesecretariaat: Kruisstraat 9  
7573 GJ Oldenzaal  
tel. 0541-512532  
Openingstijden: maandag, dinsdag  
en donderdag 9-11 uur  
E-mail: [hdrieenheid@hetnet.nl](mailto:hdrieenheid@hetnet.nl)  
Website: [www.drieenheid-oldenzaal.nl](http://www.drieenheid-oldenzaal.nl)  
Bankrelaties: Postbank. 87.92.59  
Rabo. 13.91.71.665  
ABN-Amro. 59.56.26.696

**Emmauskerk**  
Parochiesecretariaat: Johanna van Burenlaan 224  
7576 AW Oldenzaal  
tel. 0541-513833  
Openingstijden: dinsdag en vrijdag 9-11 uur,  
donderdag 19-20 uur  
E-mail: [emmausthij@hetnet.nl](mailto:emmausthij@hetnet.nl)  
Bankrelaties: Postbank. 19.00.600  
Rabo. 13.91.89.963  
ABN-Amro. 59.55.39.785

**Mariakerk**  
Parochiesecretariaat: Burgemeester Wallerstraat 88  
7574 AT Oldenzaal  
tel. 0541- 513114  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.30-12 uur  
E-mail: [secr-mariaparochie@hetnet.nl](mailto:secr-mariaparochie@hetnet.nl)  
Website: [www.mariaparochie-oldenzaal.nl](http://www.mariaparochie-oldenzaal.nl)  
Bankrelaties: ABN-Amro. 59.55.10.183  
(Kerkbalans:) ABN-Amro 45.10.74.513

**In geval van dringende pastorale hulp  
kunt u benaderen:**  
Pastor C. van Breemen tel. 513114  
Past. werker E. Kroeze tel. 074-2502148

**Parochieverband Weerselo, Oldenzaal, Rossum,  
Deurningen, Saasveld (WORDS)**  
Website: [www.parochieswords.nl](http://www.parochieswords.nl)  
e-mail: [parochiecatecheet@home.nl](mailto:parochiecatecheet@home.nl)

**Pastoraal team WORDS**  
Pastoraal werker: F.A.D.M. Beuger, Woolderbeekweg 14,  
7553 BZ HENGELO, tel: 074-2500157;  
e-mail: [fbeu62ger@home.nl](mailto:fbeu62ger@home.nl)

Pastoor C.M.A. van Breemen, Burg. Wallerstraat 88,  
7574 AT OLDENZAAL, tel: 0541-513114;  
e-mail: [c.van.breemen@hetnet.nl](mailto:c.van.breemen@hetnet.nl)

Pastoraal werker J.G.J. Goselink, St.Plechelmusplein 9,  
7561 AD DEURNINGEN, tel: 074-2772212;  
e-mail: [jangoselink@hotmail.com](mailto:jangoselink@hotmail.com)

Pastoraal werker mw. E.A.M. Kroeze, Nico van  
Suchtelenstraat 20, 7552 HP HENGELO,  
tel: 074-2502148; e-mail: [elskroeze@hetnet.nl](mailto:elskroeze@hetnet.nl)

Pastoor M.H. Zeinstra aa, Oranjestraat 2,  
7596 LA ROSSUM tel: 0541-625203;  
e-mail: [m.zeinstra@hetnet.nl](mailto:m.zeinstra@hetnet.nl)

# WEEKEND WACHT

## PAROCHIEVERBANDEN WORDS EN NOORD-OOST TWENTE

van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

13 en 14 januari	past.werker J. Heemink	0541-229696
20 en 21 januari	diaken B. Huitink	0546-622784
27 en 28 januari	diaken J. Kerkhof Jonkman	0546-623396
3 en 4 februari	past.werker J. Heemink	0541-229696
10 en 11 februari	past.werker J. Goselink	074-2772212
17 en 18 februari	pastoor M. Zeinstra	0541-625203
24 en 25 februari	pastoor R. Cornelissen	0541-354220
2 en 3 maart	pastoor C. van Breemen	0541-513114
9 en 10 maart	diaken B. Huitink	0546-622784



A  
S  
W  
O  
E  
N  
S  
D  
A  
G

### Inleveren kopij

De volgende Kerktijd zal verschijnen op 8 maart en loopt tot 18 april. Kopij moet voor maandag 11 februari 12.00 uur binnen zijn bij de redactie, p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal, of bij voorkeur per mail: [kerktijd@live.nl](mailto:kerktijd@live.nl).

Als u foto's geplaatst wilt hebben, deze in het originele JPG formaat aanleveren. De redactie houdt zich het recht voor om aangeleverde stukken in te korten.

### COLOFON

Kerktijd is het parochieblad van de gezamenlijke rooms-katholieke parochies te Oldenzaal.

**Redactieadres** : Stedelijk parochieblad Kerktijd  
p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal  
E-mail: [kerktijd@live.nl](mailto:kerktijd@live.nl)

**Redactie Kerktijd** : Els Kroeze, Ine Wilbers, Annie Agterbos,  
Magda Kienhorst, Diane Groeneveld,  
Suze Oude Weernink, Wim Evering

**Eindredactie** : Maaïke Platvoet, Harry Morshuis  
**Fotograaf** : Richard Hofsté, Riet Vos  
**Ondersteuning** : Marijke Steenbergen  
**Vormgeving-DTP** : Hans Brand  
**Drukkerij** : Verhaag Oldenzaal

**Bankrekening** : 425554406 t.n.v. OLV hemelopneming  
inzake stedelijk parochieblad te Oldenzaal

### Bezorging:

Kerktijd wordt in de Oldenzaalse parochies bezorgd door vrijwilligers. Mocht u Kerktijd een keer niet hebben ontvangen, dan kunt u dit melden bij uw parochie-secretariaat.

# Beste parochianen van de ene nieuwe Plechelmusparochie Oldenzaal..

Dat is een hele mond vol als je het wilt uitspreken, maar papier is geduldig. De laatste periode is er veel gebeurd in katholiek Oldenzaal. U hebt kunnen lezen in de krant en via eigen publicaties, dat de parochies bezig waren met het zoeken naar samenwerking en het groeien naar een parochie Oldenzaal. Er is ook veel pijn geweest, er zijn vele vragen gerezen over het waarom en het hoe. Vooral zijn de besturen van de parochies overstelpt met informatie, dossiers, en vooral vergaderingen. Graag wil ik de bestuursleden, maar ook de betrokken parochianen bedanken voor hun medewerking, hun geduld, hun persoonlijke betrokkenheid.



Met ingang van 1 januari 2008 is er nu in Oldenzaal één parochie, met één bestuur en met één naam: H.Plechelmus. Daarbij blijven, wat we noemen de eigen geloofsgemeenschappen.

Graag wil ik de personen noemen en aan u voorstellen;

**Voorzitter:**

Pastor C. van Breemen

**Vice-voorzitter:**

Remke van Marle

**Secretaris:**

Gerard Kleinsman

**Penningmeester:**

Bill Engbers

**Afgevaardigde van de  
Drieëenheidsgeloofsgemeenschap:**

Henk Teikotte

**Afgevaardigde van de  
Emmausgeloofsgemeenschap:**

**Afgevaardigde van de  
Mariageloofsgemeenschap:**

**Afgevaardigde van de  
Plechelmus/  
Antoniusgeloofsgemeenschap:**

Jan Wegdam

vele instanties binnen de geloofsgemeenschappen en binnen en buiten Oldenzaal. De ene parochie heeft een bestuur. Daarbij is van belang te vermelden: het pastorale team, door de bisschop benoemd voor pastorale aangelegenheden: de 2 priesters M..Zeinstra en C. van Breemen, de pastorale werkers Frank Beuger, Jan Goselink, Els Kroeze en binnenkort Harrie Bloo (trouwens voor het gehele WORDS verband) Op hen kan men een beroep doen in persoonlijke situaties, voor liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw; ieder heeft daarbij een eigen taak, een eigen profiel.genaamd.

We maken samen een goed begin in dit nieuwe jaar met hopelijk een positieve instelling. Dat geldt de zogenaamde deelraden, de belangrijkste sturende werkgroep binnen elke geloofsgemeenschap, maar ook de vele mensen, die met elkaar proberen de goede geest van Jezus gestalte te geven, in velerlei taken en vieringen, maar tevens zo, dat anderen daardoor geïnspireerd



worden en zich betrokken gaan voelen. Men noemt dit missionaire geloofsgemeenschappen. Een grote opgave, maar als wij allen meewerken en onze schouders eronder zetten, kan er veel moois in ons midden groeien. Als gelovigen mogen we dit ook in gebed ondersteunen.

We vragen Gods Zegen voor het ene bestuur, voor het pastoresteam, voor de eigen geloofsgemeenschappen, voor de katholieken van Oldenzaal, voor al onze medebewoners. Samen positief aan het werk. Dan kunnen we op elkaar rekenen.

Een hartelijke groet  
**Pastor C. van Breemen**



*Tijdens de bijeenkomst op 18 december 2007 werd het nieuwe bestuur van de Parochie van de H. Plechelmus bekend gemaakt.*

# 'Komt laat ons Hem aanbidden...'

Dat was de titel van de bisschoppelijk brief, gericht aan ons katholieken. De Nederlandse bisschoppen spreken over meerdere onderwerpen, vooral over de eucharistie.

## Bisschoppelijke brief

**Wij als bisschoppen kunnen niet zonder, u wel?**

En dan het gevoelige punt van de kerk-gang. Kunt u nog voldoen aan die dringende vraag van God en van de kerk om "de dag des Heren te heiligen" door samen met uw medegelovigen te bidden en de eucharistie te vieren? We zeggen het zonder verwijt. We kennen deze tijd en weten hoeveel dingen mensen daarvan afhouden. Maar toch, de vraag blijft levensgroot staan.

**Maar misschien zult u tegenwerpen:**

**Ik vind zo weinig in de kerk. Het is saai.**

Dat is mogelijk. Natuurlijk is het belangrijk dat een viering inspirerend is. Toch moeten we ook bedenken dat we erediens nooit mogen beoordelen met de maatstaven van een profane 'voorstelling'. Het gaat er niet alleen om wat we kunnen halen, maar ook om wat we brengen door onze aanwezigheid en ons geloof. We zijn er ook voor de anderen en vooral voor God. Hij bemint ons intens en wacht met diep verlangen op ons 'bezoek'.

**Liturgie is overigens wel degelijk ook 'spannend',**

**maar dan door ons eigen geloof.**

Als we de heilige communie ontvangen, vindt een werkelijke ontmoeting plaats met Christus in de gaven van "zijn Lichaam en Bloed, zijn Ziel en zijn

Godheid". Je wordt er helemaal mee doordrongen, je ziel, je geest én je lichaam. Het sterkt je, heelt je en heiligt je, 'naar de mate van je geloof', zoals de Bijbel op vele plaatsen zegt. Als je daar op door denkt, kun je ervan duizelen. En het meevieren van de Eucharistie gaat zelfs daar nog boven uit. "Het transcendeert (overstijgt) radicaal de verzamelde gemeenschap", schreef Johannes Paulus II in zijn encycliek over de Eucharistie. Het is een werkelijk aanwezig zijn in de zaal van het Laatste Avondmaal en op Golgotha. *We spelen niet na. We delen er in, hier en nu.* Het is met Christus meegevoerd worden in de beweging van lijden en dood naar Opstanding.

Het is je leven, je pijn, je gebed verbinden met het Offer van Christus, dat wordt opgedragen niet alleen voor onszelf, maar ook voor de gehele Kerk, voor de mensheid, de zondaars, ja ook voor de overledenen.

**Daarom vraagt de Kerk ook met grote nadruk van iedere gelovige om naar vermogen elke zondag, of bij verhindering, de avond ervoor, een eucharistie bij te wonen.**

Eucharistie is veel meer dan breken en delen met elkaar. Het is verbonden worden met Christus en door Hem ook met elkaar. Deze eenheid met Christus, schrijft paus Benedictus XVI, "brengt ook een nieuwigheid in ons sociale relaties...".

Het zet je op weg om te zijn als Jezus en te

doen zoals Hij: bedroefden troosten, armen bijstaan, verdrukten laten gaan in vrijheid. De heilige Eucharistie is het hart van de Kerk. Het is onze gezamenlijke opdracht te zorgen dat het hart blijft kloppen.

VAN DE  
REDACTIE

## Kerktijd aantrekkelijker om te lezen

Het jaar 2008 is alweer twee weken oud. De eerste afvalpogingen zijn gesneuveld, de rokers die zo graag wilden stoppen hebben alweer een sigaret opgestoken. Zo gaat dat. Want een nieuw jaar mag dan wel een nieuw begin betekenen, voor je het weet staat carnaval voor de deur en liggen de eerste paaseitjes in de supermarkt. En gelukkig maar, als de tijd stil staat wordt het snel zo saai. Kerktijd verandert ook een beetje. Van tien uitgaven per jaar gaan we terug naar acht. Om financiële redenen, maar ook wegens de belasting van de redactie. De exacte (nieuwe) verschijningsdata zijn nog niet helemaal bekend, maar wij zullen dit zo snel mogelijk publiceren. De cover van Kerktijd, mocht het u nog niet zijn opgevallen, is ook veranderd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de veranderingen bij onze parochies. In het blad zijn een paar kleine veranderingen aangebracht, waardoor Kerktijd aantrekkelijker wordt om te lezen. Voor nu, ook al zijn we twee weken te laat, de redactie van Kerktijd wenst alle parochianen een heel gelukkig 2008.

Maaïke Platvoet  
Eindredacteur Kerktijd



# Actie Kerkbalans 2008

Met de Advent is alweer een nieuw kerkelijk jaar aangebroken. Voor ons als Oldenzaalse parochies brengt 2008 ook veranderingen. Wij vormen sinds één januari jl samen de nieuwe H. Plechelmus-parochie.

De geloofsgemeenschappen van de afzonderlijke parochies zullen ieder hun eigenheid inbrengen binnen de nieuwe parochie en waar mogelijk daar anderen in laten delen. Tegelijk hopen wij ons voordeel te doen met de eigen-aardigheden van de individuele parochiegemeenschappen.

Wij streven naar een H. Plechelmus-parochie waarbij de som meer is dan het geheel der delen.

Wij hopen oprecht dat de nieuwe gefuseerde parochie een impuls zal gaan geven aan Oldenzaal.



Dit is ook het moment om uw aandacht te vragen voor de actie die onze plannen financieel mogelijk moet maken: de Actie Kerkbalans.

Met de Actie Kerkbalans 2008 doen wij weer een oproep aan al onze parochiëleden: maak alstublieft uw bijdrage over voor een nieuw, actief kerkjaar. Mede dankzij uw trouwe bijdragen kunnen wij samen veel tot stand brengen en zullen we ook in de toekomst een vitale kerk kunnen zijn.

De Actie Kerkbalans 2008 wordt door iedere Oldenzaalse parochiegemeenschap zelf georganiseerd. U zult de u vertrouwde lopers voor de Actie Kerkbalans weer aan de deur treffen. De opbrengst uit de Actie Kerkbalans komt ook hoofdzakelijk ten goede aan de afzonderlijke geloofsgemeenschappen.

Alle geloofsgemeenschappen hebben te maken met toenemende kosten van het pastoraat en anderszins. De vaste kerkbezoekers alleen kunnen de kerk niet in stand houden. Daarom willen wij u als lid van de parochie om een bijdrage vragen voor het in stand houden van onze nieuwe H. Plechelmusparochie in Oldenzaal en in het bijzonder uw eigen geloofsgemeenschap.

De Actie Kerkbalans wordt in 2008 gehouden van 12 t/m 26 januari onder het motto:



Een kerk is van blijvende waarde

KERKBALANS 2008

Daar geef je voor.

[www.kerkbalans.nl](http://www.kerkbalans.nl)

**'EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE', daar geef je voor.**

Uw bijdrage aan de Aktie Kerkbalans kunt u op verschillende manieren voldoen. Een ervan is Notariële schenking.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar indien zij worden gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. Giften komen in aanmerking voor fiscale aftrek voor zover zij samen 1% van het verzamelinkomen te boven gaan. De drempel geldt echter niet indien de gift door middel van een periodieke schenking bij notariële acte wordt gedaan. Deze schenking moet worden voldaan in gelijke periodieke termijnen gedu-

rende tenminste 5 jaar. Hierdoor komt het geld terecht waar u het voor bedoeld heeft: de parochie. Uw notaris kan u (telefonisch) nadere inlichtingen geven. Indien u dat wenst kan het parochiesecretariaat dit voor u regelen.

Voor meer informatie hierover en andere vormen om uw bijdragen te doen verwijzen wij naar de te ontvangen informatie over de Actie Kerkbalans of naar het secretariaat van uw parochie.

Met vriendelijke groet,  
**De gezamenlijke parochiebesturen.**  
Oldenzaal, december 2007.



# De gaande en komende bisschop

lop de  
h00gte

Foto: [www.katholiek nederland.nl](http://www.katholiek nederland.nl)

Tijdens de afscheidsviering op 8 december in de Utrechtse St. Catharina-kathedraal toonde kardinaal Ad Simonis zich hoopvol over de toekomst van de kerk. 'De inzet van zovelen moet wel vruchtbaar worden voor een nieuw gelovig en kerkelijk reveil.' Was er bij zijn benoeming in Rotterdam (1970) en Utrecht (1983) veel kritiek op de behoudende Simonis, tijdens zijn afscheid was vooral lof te horen. Hulpbisschop Gerard de Korte noemde hem 'een bemin-

nelijk mens met grote pastorale wijsheid'. Koningin Beatrix benoemde kardinaal Simonis tot Ridder Grootkruis, de hoogste onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de afscheidsreceptie hing minister Hirsch Ballin hem de bijbehorende versierselen om. De minister prees de persoonlijke betrokkenheid van Simonis bij vele mensen- niet alleen katholieken - en bij de noden van de maatschappij. Eerder dan verwacht benoemde de paus

enkele dagen later de 54-jarige Wim Eijk, bisschop in Groningen, als opvolger en aartsbisschop. Het bericht is met gemengde gevoelens ontvangen. Eijk beloofde bij de bekendmaking van zijn benoeming een teamspeler te zijn, maar heeft de reputatie van solist, is onder zijn collega-bisschoppen niet erg geliefd, maar een goed bestuurder met een prima netwerk in Rome. Wim Eijk zal op 26 januari officieel geïnstalleerd worden in Utrecht.

## Aartsbisschop Wim Eijk

*Wim Eijk werd geboren op 22 juni 1953 in Duivendrecht. Na zijn artsenstudie aan de UvA werd hij priesterstudent aan het Grootseminarie in Rolduc en hij studeerde ook medische ethiek in Leiden. Na zijn priesterwijding in 1985 werkte hij verder aan een proefschrift over euthanasie. In 1987 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde. Daarna vertrok hij naar Rome, waar hij in 1990 zijn licentiaat en doctoraat in de filosofie behaalde. Zijn proefschrift gaat over genetische manipulatie. In datzelfde jaar haalde hij ook nog een licentiaat in de theologie.*

*Na zijn afstuderen werd hij hoogleraar in de filosofie en ethiek aan het Pauselijk Instituut voor Huwelijk en Gezin in Kerkrade. Ook werd hij docent aan het Grootseminarie Rolduc en het Bossche seminarie St.-Janscentrum. Verder was hij docent en hoogleraar in Lugano. Hij bekleedde en doet dat nog diverse wetenschappelijke en kerkelijke functies.. In 1999 werd hij door Paus Johannes Paulus II benoemd tot aartsbisschop van Groningen. Zijn lijfspreuk was Noli recusare laborem (Weiger het werk niet)*





verhulling door het lijden van de godheid van Christus. Op woensdag in de Goede Week werd het doek weggehaald. Dan werd in het nachtgebed (Completen) gezongen: 'Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden' (Mattheüs 27:51). De hongerdoek in het Rijksmuseum Twente laat een zekere doorkijk toe, maar er zijn ook hongerdoeken die (als de wandtapijten van Bayeux) geheel dichtgeborduurd zijn. De afbeelding op het doek was dan een aandachtsbeeld voor (ongelletterde) kerkgangers: de bijbel van de armen. Na de Reformatie verdwenen in calvinistische kerken de hongerdoeken. Er was immers geen altaar meer en het koor werd opslagruimte. Maar in Westfalen, Spanje en de Alpenlanden kan men ze in de vastentijd nog aantreffen. Zo zag ik enkele jaren geleden tijdens de Veertigdagen in de stiftskerk van Vreden (vlak over de grens) een hongerdoek hangen. Grafein Maria had daar kennelijk haar doek in het Rijksmuseum van afgekeken, want het bleek gemaakt door haar oudere zuster Agnes. Aan de zijkantjes zijn

de vier kwartieren van Maria en Agnes te zien, de kerkganger moest tenslotte weten aan wie dit moois te danken was.

### Mattheüs 25

De moderne hongerdoeken laten een interessante verschuiving zien. Ze dienen niet meer als bedekking van het altaar, maar verbinden het lijden van Christus met het lijden (en de hoop!) van de armen. Het woord hongerdoek herinnert ons er nu aan dat de meeste mensen op aarde voortdurend moeten vasten. Zo wordt ons, rijken, een 'bijbel van de armen' voorgehouden. Soms doen die afbeeldingen denken aan de gemoderniseerde 'werken van barmhartigheid' uit Mattheüs 25 (wat jullie aan je medemens in nood doet, doe je aan mij, Christus). De mensen die ze maakten, kunnen zich in hun strijd om te overleven met de figuren op het doek identificeren.

Jan de Jongh (Uit: Redactieservice)

# Hongerdoeken

*Liturgische kanttekening*  
Hongerdoeken als 'bijbel van de armen'. In de Middeleeuwen maar - op een andere manier - ook nu. Jan de Jongh vertelt in deze kanttekening over de geschiedenis van het hongerdoek in de vastentijd.

## Hongerdoeken

De laatste jaren verschijnen er tijdens de Veertigdagen in de kerken grote posters met de afbeelding van een hongerdoek. Ze zijn meestal kleurig geborduurd of geappliqueerd door mensen uit een arm of onderdrukt land. 'Honger' kennen wij niet, maar we denken als vanzelf aan een zekere onthouding in de vastentijd. Vandaar de officiële naam: 'vastenvelum'. Maar waarom een doek en waar komt dat vandaan?

## Rijksmuseum Twente

In het Rijksmuseum Twente hangt een hongerdoek uit 1624 van drie bij drie meter. Het is gemaakt van een netwerk van geknoopte mazen, de zogenaamde fileettechniek. De zusters Benedictinessen van de OLV Abdij in Oosterhout hebben het doek indertijd op een donkere ondergrond vastgemaakt, zodat de voorstelling duidelijk te zien is. Het doek werd gemaakt door 'Maria, grafein zu Limburch und

Bronckhorst. Frauwe zu Mellendunck - Drachenfels - Meiderich und Rulant. Freulein zu Stirum, Wisch und Borckeloh'. Een mond vol! Het doek was bestemd voor de kerk van Korschenbroich in de heerlijkheid Millendonck bij Münchengladbach. Bij mijn weten is er in Nederland alleen in het Catharijneconvent in Utrecht nog zo'n hongerdoek te vinden.

## Gebruik

Hongerdoeken werden vanaf het begin van de elfde eeuw in de vastentijd opgehangen tussen het koor en het schip van de kerk. Het altaar werd zo min of meer aan het oog van de gelovigen onttrokken. Dat was een vorm van boetedoening, maar verwees ook naar de

# Veel belangstelling voor “Kerstkunst in de Kerk”

In de Drieëenheidkerk werd van 8 dec. tot 10 jan. j.l. een prachtige tentoonstelling gepresenteerd van kunstwerken (Schilderijen en keramiek) van verstandelijk gehandicapte kunstenaars van m.n. “de Losserhof”.

Vele belangstellenden hebben met bewondering de expositie bekeken. Bijzondere belangstelling voor deze activiteit in de “Kerk als Herberg” was er vanuit de parochiële basisscholen Drieëenheid, de Esch en de Bongerd. Twintig groepen 6, 7 en 8 hadden zich voor een bezoek aangemeld. In een programma van 45 minuten werd met de kinderen inter-actief gesproken over Kunst, Kerst, Kerk en Kunstenaars. Daarbij werd het Kerstverhaal voorgelezen, warme chocolademel gedronken en opdrachten in de tentoonstelling uitgevoerd.

Hieronder drie van de vele opgeschreven reacties :

“Een mooie tentoonstelling, indrukwekkend ook. De leerlingen zijn de hele tijd zeer geconcentreerd geweest. Goede combinatie van Kunst, Religie en kerst. Succes verder.” (groep 8b Drieëenheid)

“We zijn onder de indruk van deze schitterende tentoonstelling. De kinderen hebben er vol bewondering naar gekeken. Het was een ontzettend leuke combinatie van Kunst, geloof en thema Kerst...bedankt! (groep 7c de Bongerd).

“Fantastische tentoonstelling. Mooie schilderijen en keramiek. De leerlingen hebben zich op ingetogen wijze prima vermaakt. Om op deze wijze in de kerk te komen spreekt de leerlingen erg aan. Bedankt voor alle moeite en inzet.” (groep 8b rk de Esch)

JH.

## Jubilaris bij het herenkoor

Tijdens het St. Ceaciliafeest van het herenkoor op zaterdag 24 november j.l. is de heer Herman Schopman gehuldigd vanwege zijn 12,5-jarig jubileum als koorzanger.

Gerard Wanschers, de voorzitter van het herenkoor spelde hem de bijbehorende onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging op tijdens de feestelijke bijeenkomst in hotel-restaurant “Het Landhuis”.

Bestuur en leden willen ook langs deze weg Herman feliciteren met zijn jubileum en onderscheiding. Herman, bedankt voor jouw inzet.



Leerlingen van Daltonschool de Bongerd op bezoek bij “Kerstkunst in de kerk”.



Rectificatie

## Projectgroep Mazozoli-Letland

Toen ik in 1995 mijn zilveren priesterfeest vierde werd mij gevraagd, waarmee kunnen we je een plezier doen? Het antwoord was snel gegeven: laten we ergens een project starten om mensen vooruit te helpen. En we kwamen terecht in Mazozoli-Letland. Na een korte oriëntatie kwamen we tot de conclusie, dat er een school moest komen. In een oud vervallen gebouwtje kun je kinderen niet blij maken. Na veel praatwerk met het gemeentebestuur, architect en een aannemer kwam er een model op tafel: een negen-klassige school, (zie foto). Er was ter plaatse veel hout. Na veel praatwerk konden we in 1998 pas zeggen: hè, hè, de school staat er. Bij ons jaarlijkse bezoek brachten we natuurlijk van alles mee: speelgoed, keukengerei, schoolmateriaal. Ook een tандartsstoel, materiaal voor de gymzaal en vele dozen met kleren. Ja, we hebben eens twintig fietsen gekregen. Een vreemd gezicht, in een plaats, waar nauwelijks goede wegen zijn. Maar ze worden gebruikt. Want de school staat niet centraal.

Bij ons laatste bezoek konden we de burgemeester nog eens € 7.000 overhandigen. Hij mag er het gemeenschapshuis van opknappen. Vooral de grote zaal, waar de oudere bewoners samenkomen. Dankzij vele donaties hebben we met grote voldoening veel mogen bereiken en daarvoor natuurlijk u en de parochie en menig goede gever daarbuiten van harte dank. Namens de huidige commissie, Cia Luttkhuis, Betsie Platvoet, John Wolbers en Herman Hannink,

**Pastor Th. Siegmund**

## Pauselijke onderscheiding Rabelink

**Tijdens de eucharistieviering in de Drieëenheidkerk op 16 december jl heeft Dineke Rabelink de pauselijke onderscheiding – Pro Ecclesia et Pontifice - in ontvangst mogen nemen.**

Pastor van Breemen memoreerde tijdens de uitreiking aan het eind van de dienst de jarenlange staat van dienst als vrijwilligster



Dineke Rabelink ontvangt de pauselijke onderscheiding.

## Opbrengst collecte

5 in 1	€ 167,95
Wereldmissiedag	€ 85,27

voor school en kerk. In 1970 was Dineke betrokken bij de oprichting van de oudercommissie t.b.v. de drie parochiële basisscholen van de H. Drieëenheidparochie te Oldenzaal. Nadien is zij voortdurend actief geweest bij allerlei activiteiten binnen de parochie. Vele jaren is zij vice-voorzitter geweest van het parochiebestuur. Hiermee is zij per 1 juni jl gestopt omdat haar zittingstermijn al ruim overschreden was. Naast het vele vrijwilligerswerk binnen de H. Drieëenheidparochie was Dineke actief in meerdere interparochiële overlegorganen, zoals Gezamenlijke Parochies Oldenzaal, Gezamenlijke Kerken Oldenzaal en lid van de Stuurgroep van het samenwerkingsverband WORDS.

Dineke blijft haar taken als voorganger bij avondwakes en rouwdiensten uitvoeren. Tevens is zij enkele maanden geleden benoemd in de Diocesane Pastorale Raad in het Aartsbisdom Utrecht als vertegenwoordigster van het Dekanaat Twente. Naast veel vrijwilligerswerk voor de kerk is Dineke ook maatschappelijk actief en betrokken bij verschillende organisaties zoals de Stichting Leendert Vriel en de Stichting "Aandacht voor zieken".

Namens het Parochiebestuur,  
**Henk Teikotte**

## Jubilaris Emmauskoor

Tijdens het afgelopen Ceciliafeest op 23 november jl. is Herman Meyer gehuldigd omdat hij 12 1/2 jaar lid is van het Emmauskoor. Herman, gefeliciteerd namens de gehele Emmaus geloofsgemeenschap en we hopen nog vele jaren op je te mogen rekenen.

Namens het Emmauskoor.  
**J. Nijhuis**, voorzitter

## Sacrament van het Vormsel

De datum van het Sacrament van het Vormsel is: zaterdag 19 april tijdens de Eucharistieviering van 18.30 uur, door vicaris Th. Hoogenboom met medewerking van pastor C. van Breemen en van het Jongerenkoor "Undercover".

## Data gezamenlijke Doopvoorbereiding

Dinsdag 10 januari  
Woensdag 13 februari  
Dinsdag 11 maart

Van 20.00 tot ± 22.00 uur in het parochiecentrum

## Data gezamenlijke Doop

Zondag 27 januari  
Zondag 2 maart  
Paaswake 22 maart  
Zondag 6 april

om 12.00 uur (eventueel ook om 14.30 uur)

# Carnavalsmis in de mariakerk

De Mariaparochie probeert al vele jaren aan te sluiten bij de beleving van het carnavalsgebeuren in Oldenzaal, in Berghuizen door een speciale Carnavalsmis. Deze zal gevierd worden in de Mariakerk op zaterdag 2 februari aanvang 18.30 uur, geleid door pastor C. van Breemen. Het O.P.O.-orkest geeft muzikale invulling, alsook het jeugdkoor van de Mariaparochie, maar er zullen ook geschikte meezingers zijn voor alle aanwezigen. Medewerking verlenen de markies en de rentmeester, de jeugdmarkies en de page, leden van de Raad van Elf en leden van de Carnavalsvereniging de

Spanvöggel. Kinderen en ook ouderen kunnen verkleed (maar wel passend bij een kerkgebouw) aan de viering deelnemen. En de preek? Die zal wel weer zoals alle voorgaande jaren bijzonder zijn. En wat is de verrassing voor de kinderen? Na afloop van de viering zal op het kerkplein een grootse feestelijke happening plaatsvinden.  
U bent allen welkom, alaaf, alaaf.



DATUM	MARIAKERK	DRIEËNHEDKERK	EMMAUSKERK
za 12 januari	18.30 uur Eucharistieviering mmv Chr.gem.Zangvereniging pastor C. van Breemen	19.00 uur Eucharistieviering mmv Triple One pastoor M. Zeinstra	
zo 13 januari Doop van de Heer			10.00 uur Eucharistieviering met Samenzang pastoor M. Zeinstra
za 19 januari Bidweek vd eenheid	z18.30 uur Woord- en Communieviering mmv Gemengdkoor past.werker J. Goselink	19.00 uur Eucharistieviering mmv Dameskoor pastor Th. Siegmund <i>Kindernevendienst</i>	
zo 20 januari 2e zondag dhj			10.00 uur Eucharistieviering mmv Emmauskoor pastor Th. Siegmund
za 26 januari	18.30 uur Eucharistieviering mmv Jongerenkoor "Undercover" pastor C. van Breemen	19.00 uur Eucharistieviering mmv Jeugdkoor de Trippeltjes pastor J. Smits	
zo 27 januari 3e zondah dhj			10.00 uur Meditatieve viering eigen werkgroep
za 2 februari	18.30 uur Carnavalsmis mmv Jeugdkoor pastor C. van Breemen		19.00 uur Eucharistieviering mmv Emmauskoor pater W. van Midden <i>na de v</i>
zo 3 februari 4e zondag dhj		10.00 uur Eucharistieviering mmv Herenkoor, pater Engelbertink <i>Kindernevendienst / Buitendeurcollecte Memisa</i>	
woe 6 februari Aswoensdag	19.00 uur Woordviering mmv Dameskoor pastor C. van Breemen	19.00 uur Woorddienst mmv Dameskoor pastor Th. Siegmund	19.00 uur Woorddienst met Samenzang past.werker F. Beuger
za 9 februari			19.00 uur Woord- en Comm met Samenzang past.werker F. Beuger
zo 10 februari 1e zondag vd vasten	10.00 uur Eucharistieviering mmv Gemengdkoor pastor Th. Siegmund	10.00 uur Eucharistieviering mmv Herenkoor pater Engelbertink	
za 16 februari	18.30 uur Eucharistieviering mmv Gemengdkoor pastor C. van Breemen		19.00 uur Eucharistieviering mmv Emmauskoor pastoor M. Zeinstra
zo 17 februari 2e zondag vd vasten		10.00 uur Eucharistieviering mmv Triple One pastor C. van Breemen <i>Kindernevendienst</i>	
za 23 februari	18.30 uur Woord- en Communieviering mmv Jongerenkoor "Undercover" past.werker Els Kroeze		19.00 uur Eucharistieviering met Samenzang pastor J. Smits
zo 24 februari 3e zondag vd vasten		10.00 uur Woord- en Communieviering mmv Jeugdkoor de Trippeltjes past.werker Els Kroeze	
za 1 maart		19.00 uur Eucharistieviering mmv Herenkoor pater Engelbertink <i>Kindernevendienst</i>	
zo 2 maart 4e zondag vd vasten	10.00 uur Eucharistieviering mmv Gemengdkoor pastor van Breemen		10.00 uur Psalmviering mmv Emmauskoor eigen werkgroep <i>na de viering</i>
za 8 maart	18.30 uur Woord- en Communieviering mmv Dameskoor past.werker F. Beuger	19.00 uur Eucharistieviering mmv Dameskoor pastor C. van Breemen	
zo 9 maart 5e zondag vd vasten			10.00 uur Eucharistieviering met Samenzang pastoor M. Zeinstra

ANTONIUSKERK	PLECHELMUSBASILIEK	VIERINGEN DOOR DE WEEK
17.30 uur Eucharistieviering met Samenzang Cantores pastoor M. Zeinstra		 <p><b>Mariakerk</b> maandag 18.30 uur rozenkrans dinsdag 08.30 uur rozenhoedje bidden dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. (na de viering uitstalling en aanbidding H. Sacrament) zaterdag 17.00 uur biecht-gelegenheid</p> <p><b>Emmauskerk</b> dinsdag 09.30 uur gebedsdienst woensdag 19.00 uur Woord- en Communieviering</p> <p><b>Antoniuskerk</b> woensdag 18.30 uur rozenhoedje bidden woensdag 19.00 uur Eucharistieviering.</p> <p><b>Plechelmusbasiliek</b> vrijdag 8.30 uur rozenhoedje bidden vrijdag 09.00 uur Eucharistieviering. (na de viering uitstalling en aanbidding H. Sacrament)</p> <hr/> <p><b>Vieringen in Oldenzaalse zorgcentra</b></p> <p><b>Mariahof</b> vrijdag 18.30 uur (zondagsliturgie)</p> <p><b>De Molenkamp</b> zondag 10.00 uur dinsdag 18.30 uur</p> <p><b>Scholtenhof</b> vrijdag 18.30 uur (zondagsliturgie) (3<sup>e</sup> vrijdag van de maand geen viering)</p> <p><b>Verpleeghuis Gereia</b> eerste zondag van de maand 10.30 uur vrijdag 14.30 uur (zondagsliturgie) (laatste vrijdag van de maand geen viering)</p>
	10.00 uur Eucharistieviering mmv GK Haydn: Kleine Orgelmesse pastor C. van Breemen	
17.30 uur Presentatieviering 1e H.Communicantjes past.werker F. Beuger	17.30 uur Gebedsdienst mmv Passe Partout past.werker Els Kroeze	
	10.00 uur Woord- en Communieviering mmv GK past.werker F. Beuger	
17.30 uur Eucharistieviering met Samenzang Cantores pastor J. Smits		
	10.00 uur Eucharistieviering mmv GK pastor C. van Breemen	
	17.30 uur Eucharistieviering samenzang pater Engelbertink	
10.00 uur Eucharistieviering mmv GK: Gounod pater W. van Midden <i>Buitendeurcollecte Memisa</i>		
9.00 uur Woordviering met askruisje past.werker J. Goselink		
	17.30 uur Eucharistieviering samenzang pastor J. Smits	
	10.00 uur Eucharistie/Installatieviering H. Bloo mmv deken Zegveld/pastoresteam	
	17.30 uur Eucharistieviering mmv Passe Partout pastoor M. Zeinstra	
10.00 uur Eucharistieviering mmv GK: Casali pastor Th. Siegmund		
	17.30 uur Eucharistieviering mmv pastor C. van Breemen	
10.00 uur Eucharistieviering mmv MK: Gregoriaans XVII pastor J. Smits		
17.30 uur Eucharistieviering samenzang pater Engelbertink		
	10.00 uur Eucharistieviering mmv GK: Mozart Orgelsolomesse pater Engelbertink	
17.30 uur Eucharistieviering samenzang pastoor G. Kolmschot		
	10.00 uur Eucharistieviering mmv MK: Gregoriaans mis XVII pastor C. van Breemen	

# Een markant bestuurder

**Hans Jacobs nam 1 januari 2008 afscheid als vice-voorzitter van het kerkbestuur van de binnenstadparochies Antonius en Plechelmus, na 11 1/2 jaar 'werk voor de kerk'. In 1996 werd hij gevraagd door pastor Engelen voor het kerkbestuur en met een half jaar was hij vice-voorzitter. Hans was toen nog werkzaam bij het installatiebedrijf GTI, als financiële man.**

Hij vertelt: 'Als je een regelmatige kerk-ganger bent, val je op en dan word je al snel gevraagd voor iets.' Hij was gewend te overleggen, natuurlijk, want zonder overleg bereik je in het bedrijfsleven weinig. Maar hij moest wel wennen aan de vergadercultuur in het kerkelijke wereldje met zijn vele afkortingen: bijeenkomsten waren niet altijd echt effectief. Hans heeft echter als uitgangspunt dat er wel iets moet gebeuren, dus gebeurde er ook iets, op tal van terreinen. De vergaderingen werden gestructureerd, in een breed samengesteld bestuur. 'Inbreng van verschillende kanten is belangrijk, je moet een probleem vanuit verschillende invalshoeken bekijken,' is zijn stelling.

In de eerste jaren kwam al naar voren dat er samenwerking nodig was tussen de parochies van Antonius en Plechelmus. Dat resulteerde na goed overleg in een persoonlijke unie van de kerkbesturen en in een fusie van Plechelmus- en Antoniuskerk. 'Achteraf kun je zeggen, dat we toen een vooruitziende blik hebben gehad. We hebben toen in de binnenstad veel werk verricht, dat nu in andere delen van de stad nog moet gebeuren. Antonius en Plechelmus waren de eerste parochies in het bisdom Utrecht met één bestuur.' Belangrijk vond hij ook goede contacten met de gemeente en met de pers. Regelmatig zocht hij contact met de pers, of de pers met hem, over o.a. een parkeer-

kelder in de buurt van de Plechelmus. En overleg met de gemeente en sponsoring van Plegt-Vos zorgden voor het fraaie hekwerk om de Plechelmusbasiliek.

Andere hoogtepunten waren er ook. Het 90-jarig bestaan van de Antoniuskerk in 2002, en het groots gevierde 1050-jarig bestaan van de Plechelmusparochie in 2004 horen zeker daarbij. Bij dat laatste noemt hij meer specifiek de processie bij het jubileumlof, de revue die geschreven en opgevoerd werd door leden van het Plechelmus/Antoniuskoor en zeker ook de openstelling van de basiliek gedurende de maanden april t/m oktober. 'Inmiddels is er een vaste groep van 40 basiliekwachten die jaarlijks zo'n 12000 mensen in staat stellen de basiliek te bezoeken.' Bij de hoogtepunten horen ook jubilea, bv. het 40-jarig jubileum van het dameskoor van de Antonius en Passe Partout, dat zijn 25-jarig jubileum vierde. En een blijvend hoogtepunt, of eigenlijk een blijvende vol-doening, was de samenwerking met zoveel vrijwilligers. 'Zonder vrijwilligers kun je niks bereiken' luidt zijn vaste overtuiging. Vandaar ook zijn eigen voornemen als vrijwilliger beschikbaar te blijven voor de kerk in Oldenzaal en zijn oproep aan mensen om zich te melden als vrijwilliger. 'Werk genoeg!' Als dieptepunten noemt hij het overlijden van verschillende bestuursleden en vrijwilligers. 'Een In Memoriam moeten schrijven blijft moeilijk, went nooit.' Wat de toekomst betreft: hij blijft optimistisch. 'Ik zie een steeds betere samenwerking tussen de verschillende kerkbesturen. Ik heb er vertrouwen

in, dat het nieuwe kerkbestuur voor de Plechelmusparochie, dus voor heel Oldenzaal, dat per 1 januari 2008 gaat aantreden, de zaak voor de toekomst goed in de steigers gaat zetten.' Hij heeft ook goede verwachtingen van de andersoortige vieringen, die straks naast de Eucharistievieringen zullen voorkomen. 'Wellicht bereik je daarmee nieuwe groepen, die gestalte willen geven aan de kerk met haar missionaire boodschap. Mensen die geïnspireerd raken door de boodschap van de kerk, want daar draait het uiteindelijk allemaal om.' En als oud-financiële man voegt hij er aan toe: 'Daarbij is de kerkbijdrage van de parochianen absoluut noodzakelijk. De kerk is geen rijke organisatie, maar moet gesteund worden door de leden. Zeker op het huidige niveau, en als het kan een beetje meer.'

*Hans Jacobs, 67 jaar inmiddels, een markant bestuurder. Bedankt voor zoveel inzet gedurende al die jaren en geluk en gezondheid voor hem en zijn dierbaren. En hij blijft vrijwilliger, dus we horen nog wel van hem.*

**Harry Morshuis**

## Sluiting Secretariaat

Het parochiesecretariaat aan de Spoorstraat is i.v.m. onderbezetting tijdelijk gesloten op maandag 4, 11, 18 en 25 februari 2008. Tijdens de overige openingstijden zijn we er gewoon.



### In Memoriam

Op 9 november 2007 ontvingen wij het droevige bericht van overlijden van de heer :

### Jos Hoogendijk

Jos is vele jaren als koster werkzaam geweest in de St. Antoniusparochie. Wij hebben hem daar leren kennen als een koster, die zijn vrijwillige werkzaamheden op stipte en eerbiedige wijze uitvoerde. Wegens gezondheidsredenen moest hij er enkele jaren geleden helaas mee stoppen. Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als een toegewijd vrijwilliger. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Namens het kerkbestuur,  
Hans Jacobs

## Jubilarissen

**Tijdens het afgelopen Ceciliafeest heeft het Plechelmus/Antoniuskoor 7 jubilarissen gehuldigd:**

Renate Jansen, 12 1/2 jaar, Dot Euverman, Ans Oude Elferink en Joselien Vlutters 25 jaar; Hennie Huiskens 25 jaar, Gerrit Moekotte 40 jaar en Nico van Schoot 50 jaar. De voorzitter, Haary Morshuis, heeft hen waarderend toegesproken en de versierselen opgespeld van de Gregoriusvereniging. Allen bedankt voor alle inzet, al die jaren door.

## Antoniuskerk

### Gedoopt

Frans-Joseph Gilbers,  
Anton Geesinkstraat 24  
Joep Hagemeier, Peterskamplaan 29  
Quint van Workum, Spoorstraat 8a

### Overleden

Jos Hoogendijk, 74 jaar  
Zorgcentrum Gereia,  
overleden 9 november  
Fred Engelbertink, 45 jaar  
Andoorn 53,  
overleden 17 november  
Loek Winkeler, 74 jaar  
Jan van Galenstraat 5,  
overleden op 12 november  
Johan Beerlage, 91 jaar  
De Mariahof,  
overleden 22 november  
Johan Hesselink, 89 jaar  
Zorgcentrum Gereia,  
overleden 5 december

## Emmauskerk

### Overleden

Johannes Hofste, 95 jaar  
B. van Meursstraat 14,  
overleden 20 november 2007

## Drieëenheidkerk

### Gedoopt:

Lieke en Rosan Wagenaar, Alleeweg 75  
Jesse Tijhuis, Zilverschoon 84  
Laura Kuipers, Akkerkers 24  
Thijn Eekers, Umbrialaan 1  
Ise Uit het Broek, Levenkamp 7  
Gildehaus  
Bente Nijlant, Wieldraaierlaan 18  
Cas Heideman, Weerselosestraat 59 a  
Hugo Stegge, Erve Broenink 40  
Bram Egbers, Vondellaan 69  
Ank Wolbert, Johanneshof 31 Nijmegen

### Huwelijk

Vrijdag 29 februari om 13.30 uur trouwen Jasper Moekotte en Myriam ter Laak

### Overleden

Toos Brand-Monninkhoff, 71 jaar  
Monnikstraat 33-109,  
overleden 22 november  
Marie Kok-Nijland, 92 jaar  
De Wieken 11,  
overleden 4 december  
Truus Loohuis-Hutten, 91 jaar  
De Molenkamp,  
overleden 11 december

## Mariakerk

### Gedoopt

Twan Damink, Lutterstraat 46 Losser  
Jaimy van Dijk, Noordhoek Hegtstraat  
22 Enschede  
Noa Velthuis, Mr. G. ter Kuilestraat 8  
Femke Harmsen, Bloemenkamplaan 46

### Overleden

Sini Lempink-Beuvink, 76 jaar  
Kleibultweg 8,  
overleden op 11 november  
Herman Welberg, 74 jaar  
Kretalaan 21,  
overleden 10 december  
Elly Olde Kalter-Schoppink, 63 jaar  
Richtersmaatstraat 32,  
overleden op 12 december

## Plechelmusbasiliek

### Overleden

Rudie Wekking, 72 jaar  
Kretalaan 35,  
overleden 19 november  
Betsy Siemerink-Veldboer, 78 jaar  
Schoolstraat 1,  
overleden 10 december



# Jubeljaar Lourdes

**Theo Oude Spraaksté (44), Oldenzaler en parochiaan van de Antoniuskerk, hield eind oktober in Lourdes een interview met Martin Moren van de orde 'Obelaten van Maria Onbevlekt' uit Ierland over het Jubeljaar Lourdes.**

## *Wat is uw taak?*

'Ik ben de coördinator priester, hier in het bedevaartsoord Lourdes en maak deel uit van het pastorale team. Ik ben verantwoordelijk voor de begeleiding van alle Engelstalige pelgrims die hier naar het bedevaartsoord Lourdes komen.'

## *Waarom doet u dit?*

'Ik werd gevraagd door mijn orde, of ik deze taak wilde uitvoeren. Deze uitnodiging kwam niet onverwacht, en ik voelde mij geroepen deze taak op me te nemen.'

## *Wat zijn uw ervaringen van het afgelopen jaar?*

'Ik heb veel verschillende ervaringen opgedaan en vind het zo ontzettend bijzonder dat er meer dan 6 miljoen per jaar hier naar het Franse Lourdes komen. Ziek, gehandicapt, jong en oud, katholiek of andersgelovigen. Mensen uit Azië, Canada, Australië, Amerika, Europa en Rusland, allemaal vol hoop, God te ontmoeten, of hopen op een wonder. Wat ik ook bijzonder mooi vind, dat er zoveel jongeren hier naar toe worden getrokken, door hun zoeken naar Jezus, door onze Moeder Maria. Zoekend naar antwoorden op hun levensvragen.'

## interview

## *Hoe belangrijk is uw taak en de ervaringen daarbij voor uw eigen geloofsbeleving?*

'Ik doe waarvoor ik hier in Lourdes ben geroepen. Als ik al die zieke en/of gehandicapte mensen meemaak, denk ik wel eens; dat ik niet moet klagen, maar onze lieve God moet danken, dat ik gezond ben en geen handicap heb. Het herinnert mij eraan wat God mij toebedeelt in mijn leven. We komen hier niet alleen voor de onbevleete maagd Maria. Maar om door Maria naar Jezus geleid te worden. Het doet mij ontzettend veel van binnen, als ik zie hoe innig de pelgrims geloven en bidden. Dit verrijkt mijn geloof. En bemoeit mij in mijn geloof in God. En bemoeit mij ook naar het komende 150-jarig Jubileum toe. 11 februari 2008 is het namelijk 150 jaar geleden dat de eerste verschijning plaats vond.'

## *Waarom willen de mensen uit Lourdes dit jubileum vieren?*

'Net als een verjaardag of een huwelijksfeest wil men hier het 150-jarig jubileum

vieren van de 18 Mariaverschijningen aan Bernadette Soubirous. Men wil hier mee ook wat markeren. Maar ook ons doen herinneren aan de boodschap van Lourdes, om ons geloof te verversen, en de mensen wat mee te geven door het jubileum echt te vieren door middel van het jubeljaar.'

## *Hoe ziet dat jubeljaar eruit?*

'Als hoogtepunten wil men de dagen vieren waarop de 18 verschijningen plaatsvonden. Net zoals tijdens de openingsdag 8 december zullen op al deze dagen speciale eucharistievieringen plaatsvinden. Het Angelus en de rozenkrans worden op speciale manier gebeden en er zullen in meerdere talen speciale gebedsvieringen zijn. Lourdes wil het Jubeljaar ook vieren met de 'Twaalf opdrachten voor onze tijd'. Om de beurt zal elk van deze twaalf opdrachten tijdens het Jubeljaar in de kijker worden gezet door één of andere bedevaart, een recollectie of een bijeenkomst voor wie deze zending al een hoge prioriteit heeft. Daarom spreken we van dragende bedevaarten.'

## *Komt Paus Benedictus de 16e nog naar Lourdes?*

'De gezamenlijke bisschoppen van Frankrijk hebben de Paus uitgenodigd. Die heeft toegezegd tijdens het jubeljaar te komen, maar hij kon nog niet zeggen wanneer. Dit zal 4 maanden voor zijn komst bekend zijn. Ik vind het heel belangrijk dat hij komt. Hij zei, ik kom als een gewone pelgrim, maar ook als leider van de rooms-katholieke kerk. Lourdes is een belangrijke plek voor zeer vele gelovigen. Daar hoort dan ook de leider van die gelovigen bij, om de mensen voor te gaan.'



Foto: Theo oude Spraaksté

## Grote Bidweek voor de eenheid van de christenen

18 t/m 25 januari 2008

De Wereldraad van Kerken heeft dit jaar als thema gekozen: "Bidt onophoudelijk" n.a.v. de tekst van Paulus in zijn Tessalonicenzenbrief 5, 17.

Het tekstboekje geeft materiaal uit de Verenigde Staten, de bakermat van de oecumenische Gebedsweek. We worden uitgenodigd tot persoonlijk gebed, maar ook tot het samen bidden, in eigen kring, maar ook over zelfgetrokken grenzen heen.

De besturen van de Oldenzaalse Kerken geven weer de kans op enkele plekken kennis te maken met elkaars liturgie, gebruiken en zang;

In deze periode zijn er 3 oecumenische activiteiten

**Zaterdag 12 januari:** 18.30 uur Eucharistieviering in de Mariakerk, geleid door pastor C. van Breemen met zang van de Christelijke Gemengde Zangvereniging "Looft den Heer".

**Zaterdag 19 januari:** bijzondere viering, uniek voor Oldenzaal.

Het eerste gedeelte van de Woord- en Gebedsdienst is in de Plechelmuskerk, aanvang 17.30 uur, met zang van het koor Passe Partout.

Daarna gaan we (trekkend als pelgrims) naar de Hofkerk, waar de viering wordt voortgezet, met zang en samen-zang. Ruimte voor symbolen.

Voorgangers zijn kerkelijk werker Joke Flokstra en pastoraal werker Els Kroeze.

**Zondag 20 januari:** 10.00 uur. Doopdienst in de Hofkerk, geleid door ds. W.J. van Sintmaartensdijk, met medewerking van pastoraal werker Els Kroeze.

De gezamenlijke kerken van Oldenzaal nodigen u van harte uit.

**Pastor C. van Breemen**

# Omgaan met geluk

## oecumene

In het kader van het 'geluk-programma' van de Oecumenische Werkgroep zet elke maand iemand de eigen gedachten hierover op papier. Dit keer een bijdrage van iemand wie het in het leven op vele manieren heeft tegengezet. Zou je dan nog van 'geluk' kunnen spreken?

### Geluk

Wat 'geluk' voor mij betekent, is moeilijk te omschrijven.

Geluk kan heel je leven beïnvloeden, maar je moet het wel willen zien en er ontvankelijk voor zijn.

Bijvoorbeeld:

- *verloving*
- *huwelijk*
- *geboorte kinderen*
- *dopen kinderen*
- *in de natuur de schoonheid zien van Gods hand*

Ik heb de momenten van toen nog geregeld voor ogen.

Overspoeld worden die gedachten wel eens, maar ze komen toch steeds weer boven.

Ik zoek geluk in en met mijn kinderen, in de natuur en mooie 'preken', als deze mij aanspreken en bij het Heilig Avondmaal.

Ook probeer ik 'geluk' te delen met anderen, maar dat lukt jammer genoeg niet veel.

Blijf omhoog kijken en vraag inzicht in alles wat je doet!

**Alam**



### Christelijke symbolen

Een kleine tekening (Coby Bronswijk-van den Berg, van de CD met symbolen, gravures van heiligen en etsen van Rembrandt) voorzien van de naam, betekenis en de bijbelplaats waar deze voorkomt. (bron: Zondervan Bible Dictionary).

#### Johannes de Doper

Johannes, zoon van Zacharias en Elisabeth, verwant aan Christus, trok zich als boetprediker terug in de woestijn van Judea.

Naar Marcus 1:6 droeg hij een mantel van ruig kamelenhaar en zei van Jezus: "Zie het lam Gods" (Joh. 1:29). De kunst beeldt hem af bij de doop van Christus, of als voorloper en prediker en dan vaak aan de voet van het kruis, wijzend op de Gekruisigde. Soms wordt hij begeleidt door een lam, of draagt deze op een schotel. Verwijzend naar de wijze waarop hij om het leven kwam, draagt hij ook wel eens een schotel met daarop zijn eigen hoofd.

#### Boom

Van ouds is de boom het zinnebeeld van het leven en was bij veel volkeren goddelijke openbaring, beeld voor de hele kosmos, teken van het al. De boom speelt in de bijbel een belangrijke rol als zinnebeeld van de goddelijke wijsheid (Spr. 3:18). Het paradijsverhaal kent twee bijzondere bomen (Gen. 2:8,9): de ene voert ten leven en de andere brengt de dood. Vaak zag men in het kruis van Christus de levensboom uit het paradijs. Bomen en bloemen samen verwijzen naar het hemelse paradijs.

*Uit: Symbolen, de taal van kunst en liturgie*



# Vrolijke liedjes

Er was eens een krekkel. Haar jasje was groen.  
Zij hield ervan vrolijke dingen te doen.  
Zij hield ervan vrolijke liedjes te zingen  
en hupsakidee door de bossen te springen.  
De bosdieren zeiden: een aardig idee.  
Ze luisterden wel, maar ze zongen niet mee.  
Ze klaptten beleefd in hun vlerken en poten  
en riepen: bedankt hoor, we hebben genoten!  
Wij kunnen niet dansen, wij zijn al te oud.  
Wij gaan naar ons hol, want wij krijgen het koud.



Daar stond nu die krekkel. Geen huis en geen eten.  
Nog even en iedereen was haar vergeten.  
Dus klopte ze aan bij de hoop van de mier.  
Pardon? zei de mier. Wat ben jij voor een dier?  
Ik? Ik ben een krekkel die liedjes kan zingen.  
Heel vrolijke liedjes en meer van die dingen.  
Maar nu ben ik koud. Ik heb honger en dorst.  
Heb jij wat te eten? Wat brood? Of wat worst?  
O nee, zei de mier, nee dat kun je vergeten.  
Jij hebt niet gewerkt, dus je krijgt ook geen eten!  
Wij werkmieren werken tot kwart over elf  
en houden ons eten alleen voor onszelf!

Ach ach, zei de krekkel, wat moet ik beginnen?  
Ik ga maar een heel droevig liedje verzinnen.  
Toen zong zij heel droevig van re mi fa sol.  
Van la ti do re en dat hoorde de mol.  
Pardon? zei de mol, hoor ik daar iemand zingen  
van winterse kou en van droevige dingen?  
Ach kom toch naar binnen en eet met mij mee.  
Waar plaats is voor een moet ook plaats zijn voor twee.  
Toen gingen ze samen gezellig aan tafel.  
Daar aten ze sla met als toetje een wafel.

Ze wonen nog steeds in het huis van de mol  
en zingen daar vrolijk van do ti la sol.  
En zie je een molshoop, wel, spits dan je oren,  
dan krijg je hun vrolijke liedjes te horen!

Bette Westera

(Uit: Redactieservice jg 2, nr1, tekening: Loes van der Mark)



Pasen valt dit jaar erg vroeg, zelfsprekend dus ook de Midvastenloop, de wandeling voor ontwikkeling, ook wel de wandeling voor de zwaksten in onze samenleving. De Midvastenloop is dit jaar op zaterdag 1 maart.

Vorig jaar is door ruim 1700 deelnemers € 42.000,- bij elkaar gewandeld. Waarlijk een fantastisch resultaat. Wandelaars en sponsoren nogmaals bedankt!

Na aftrek van de gemaakte kosten konden we € 20.000,- overmaken aan de vastenactie t.b.v. het project "duurzame landbouwontwikkeling" voor achtergestelde boerengezinnen in Nghe-An (Vietnam) en € 20.000,- aan frater Wennekes t.b.v. het project opvang zwerfkinderen in Lodwar (Kenia).

De projecten waarvoor wij ons dit jaar inzetten zijn dezelfde als die van vorig jaar. Mogen wij ook dit jaar weer op uw hulp rekenen? Wandel mee of sponsor de wandelaars.

Vanaf vrijdag 8 februari zijn de inschrijfformulieren op de bekende adressen verkrijgbaar.



## Werkmiddag 'Vormen om te vieren'

In de parochies besteden we momenteel veel aandacht aan het ontwikkelen van niet-eucharistische vieringen. Ter ondersteuning hiervan verschijnt in januari 2008 een werkboek. Bij gelegenheid hiervan houden we een werkmiddag waarbij we op verschillende manieren aandacht besteden aan 'veelvormig vieren'. Het werkboek wordt tevens gepresenteerd.

Bij deze gelegenheid worden vier workshops aangeboden over de verzorging, de vormgeving en het voorgaan in diverse vormen van liturgie:

- authenticiteit in de dienst van het voorgaan
- de eigen kracht van symbolen en rituelen
- hoe kan kunst ons helpen in de ontmoeting met God
- de orde van dienst als ruimte om te vieren

De werkmiddag is bedoeld voor ieder die voorganger is in kerkelijke liturgie. We denken vooral aan allen die betrokken zijn bij vieringen van woord en gebed. Maar ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom.

Deze bijeenkomst komt in plaats van de werkdag 'spiritualiteit in het voorgaan'.

Deze werkmiddag is een samenwerkingsproject van het Dekenaat Twente en het bezinningscentrum de Zwanenhof.

Begeleiders zijn: Pauline Kramer, Ben Piepers, Andries Govaart en Harry Wiggers

**Datum:** zaterdag 16 februari

**Tijd:** 13.00-16.45

**Plaats:** de Zwanenhof

**Kosten:** € 7,50 (incl. het werkboek)

**Opgave:** uitsluitend bij de Zwanenhof (niet het dekenaat), tel. 074-2659525

## Ontmoetingsdag voor 'nieuwe katholieken'

De Diocesane Werkgroep Catechumenaat organiseert jaarlijks een ontmoetingsdag voor 'nieuwe katholieken' en een impulsdag voor begeleiders. Het thema van de dag is: "Geloof als Baken".

De dag wordt gehouden op 2 februari 2008 op Diocesaan Dienstencentrum Dijnseburg, Amersfoortseweg 10, Zeist. Het programma begint om 10.30 uur en wordt om 15.30 uur afgesloten met een korte vesperdienst.

De inleiding zal worden verzorgd door Aalmoezenier Czarek Lubinski en hulpbisschop Mgr. dr. G. de Korte gaat in gesprek met de aanwezigen.

Voor meer informatie tel. 035-5827930 en opgave per email: [catechumenaat@planet.nl](mailto:catechumenaat@planet.nl).

# Rond Kerk en Ambt

**De Marienburgvereniging, afdeling Twente, houdt een drietal bijeenkomsten rond de geruchtmakende brochure van de Dominicanen over Kerk en Ambt.**

Allereerst: de kerken lopen leeg, de geestelijke honger neemt toe. Is dat vaker voorgekomen in de geschiedenis, en kunnen wij daar van leren?

**Woensdag 23 januari 2008,** met Dr. Ton H.M. van Schaik, historicus. 14.00 - 16.00 uur, ontvangst v.a. 13.30 uur, De Zwanenhof, Zenderen.

Vervolgens: de brochure roept robuuste afweer en open ontvankelijkheid op. Is een nieuwe weg begaanbaar voor allen bij zo grote tegenstellingen?

**Dinsdag 4 maart 2008,** met Dr. Eric P.N.M. Borgman, hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg. 14.00 - 16.00 uur, ontvangst v.a. 13.30 uur, De Zwanenhof, Zenderen.

Tenslotte: hoe gaat het in praktijk, hoe kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren?

**Pinksterzaterdag 10 mei 2008,** inleider nog niet bekend. 10.30 - 15.30 uur, ontvangst v.a. 10.00 uur, De Zwanenhof, Zenderen.

Deelnamebijdrage: € 5.00 (23-1 en 4-3), € 10.— (10-5, lunch zelf meenemen).

Inlichtingen en aanmelding: Joop Breukel, tel. 0541-521 226

## Twents Leerhuis 2008

### Voorjaarscursus 2008

Thema : Het Gouden Kalf  
Docent bij de Stichting LEV (Leren en Vernieuwen), die zich toelegt op het bevorderen van de studie van de bijbel vanuit de joodse traditie.

Data: woensdag 23 januari; 6 febr., 20 febr., 5 mrt., 20 mrt.: van 14.00 - 16.00 uur.

Plaats: PKN "Opstandingskerk" Zonstraat 9 Enschede (Tweckelerveld).

Informatie: tel. 053 - 4761549, email: leerhuistwente@planet.nl



## In het jubileumjaar 2008 viert Lourdes de 150e verjaardag van de verschijningen

Al 87 jaar ondervinden bedevaartgangers uit geheel Nederland onze deskundigheid en betrokkenheid bij de organisatie van bedevaarten per trein, vliegtuig of bus naar Lourdes, het genadeoord in het zuiden van Frankrijk.

Aan deze bedevaarten kunnen zowel gezonde als hulpbehoevende pelgrims deelnemen. Ook vindt u in onze brochures informatie over bedevaarten naar Rome, Banneux, Czestochowa (Polen) en bedevaarten op maat.

Een uitgebreide folder kunt u aanvragen bij:

### Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten

Raadhuisplein 1,  
6226 GN Maastricht,  
telefoon

043-3215715 of

[www.bedevaarten.com](http://www.bedevaarten.com)

# Aswoensdag

Woensdag 1 maart - Aswoensdag – begint de vastentijd, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. Aswoensdag roept de vraag op naar de herkomst van het as dat wordt uitgestrooid. Een bijdrage van Matheu Bemelmans, perschef van het bisdom Roermond.

## Waarom as met Aswoensdag?

De naam 'Aswoensdag' komt van het gebruik in vroeger eeuwen om aan het begin van de Vasten as te strooien over de hoofden van boetelingen en degenen die vastten. Het was een teken van verslagenheid om het eigen falen. 'In zak en as zitten' is nog steeds een uitdrukking die gebruikt wordt als mensen zich even geen raad meer weten. De uitdrukking komt rechtstreeks uit de bijbel. Als mensen daar rouwen, zitten ze letterlijk in juten zakkenkleding en bestrooien zich rijkelijk met as. Het is een teken van armzaligheid, van nietswaardigheid. Zo bekennt Abraham tegenover God: 'Ofschoon ik maar stof en as ben' (Genesis 18,27). De heilige bisschop Johannes Chrysostomos (344-407) spreekt zijn gelovigen aan met 'stof en as' als beeld van menselijke vergankelijkheid. En de middeleeuwse abdis en mystica Hildegard von Bingen (1098-1179) noemt zichzelf 'een zwakke mens, van as tot as, van leem tot leem'.

Met het liturgische asritueel heeft de Kerk - aan het begin van de lente - mogelijk voorchristelijke gebruiken willen kerstenen. Nog altijd worden in deze periode met name in Zwitserland en Zuid-Duitsland grote vuren ontstoken op de velden. Het zijn overblijfselen van de oeroude voorjaarsvuren om de winter te verbranden. De as werd uitgestrooid op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen. In vroeger tijden waste men ook met as en kende men de zuiverende werking ervan. Niet al die gebruiken passen nog in de huidige tijd. Maar toch heeft de as op het hoofd zijn zin niet verloren. In onze tijd, waarin veel mensen

denken zelf God te zijn in een maakbare wereld, roept de as in herinnering dat ieder mens vergankelijk is. De tekst bij het uitdelen van het askruisje luidt niet voor niets: 'Je bent stof en tot stof keer je terug' (Genesis 3,19). Alles gaat voorbij. God alleen blijft. Oftewel: 'Bekeer u! Heb geloof in de goede Boodschap'. (Marcus 1,15). Bezin je op waar je mee bezig bent en kies dát waar het in het leven echt om gaat.

Het strooien van as over de hoofden van de boetelingen is in latere tijden vereenvoudigd tot het askruisje, zoals dat tegenwoordig in de kerken wordt uitgedeeld. Het altaarmissaal laat echter nergens het woord askruis vallen. Er wordt gesproken over het opleggen van de as, een veeg, een vlek, desnoods het hele hoofd vol. 'Erkennen dat we stof en as zijn', zoals een gebed uit de liturgie zegt.

## Vastentijd

Met Aswoensdag begint de vastenperiode die duurt tot aan Pasen. In deze periode worden christenen geacht zich door vasten voor te bereiden op het belangrijkste christelijke feest, de verrijzenis van Christus, de triomf van het eeuwige leven op de dood. Tijdens de veertigdag-tijd nemen sommigen zich voor om geheel vrijwillig bijvoorbeeld weinig of geen alcohol te drinken, niet te roken of anderszins te vasten. De christen kan hierdoor meer ruimte creëren voor God en de noden van de mensen en voor zichzelf nieuwe doelen en motieven in het leven vastleggen.

Vasten, bidden en aalmoezen geven zijn de drie bestanddelen van het christelijke vasten. Door het uitsparen van eten en/of luxe goederen komt geld vrij voor goede doelen. Vandaar dat in deze periode de Vastenactie plaatsvindt, de kerkelijke geldinzamelingsactie voor de misdeelde medemens in de ontwikkelingslanden.

Matheu Bemelmans

# Uitverkoren

"Leuk dat je langskomt, je moest zeker in de buurt zijn!" "Nee, ik kom speciaal voor jou alleen hierheen". Een dergelijke dialoog zegt heel veel over uitverkiezing. Degene die zegt "je moest zeker in de buurt zijn" durft er niet op te hopen dat de ander speciaal voor hem (haar) komt. De zon breekt plotseling krachtig door als dat wel het geval blijkt te zijn.

## Vlieger

Uit: 'Hunkeren naar het paradijs. Het denken van Anne Wopke Vlieger', een bundel met preken en columns van wijlen ds. A.W. Vlieger, uitgave Skandalon, Vught, 2006, isbn 90 76564 175

In mijn eerste gemeente werd ik dominee nadat er een hoorcommissie op bezoek was geweest. Bijna was het beroep niet doorgestaan, want de commissie deelde mee dat, als ik het niet deed, men onmiddellijk door zou reizen naar kandidaat nummer twee. "Reist u dan maar door," had ik de neiging te zeggen. Ik zei het niet en ik werd beroepen. Maar ik had niet het gevoel echt uitverkoren te zijn. De personeelschef die tegen zijn werknemer zegt "voor u drie anderen" heeft er ook al niet al te veel van begrepen. Hij gaat voorbij aan de uniciteit van die ene werknemer en hij zou nu juist tot taak moeten hebben die uniciteit te onderstrepen. Ook in zakelijk opzicht zou hij zo veel meer aan die werknemer kunnen hebben. Maar het gaat hier uiteraard om méér. Het geloof in God houdt in dat ik geloof dat God speciaal van mij houdt. Niet omdat Hij ook niet van anderen houdt, maar zijn unieke relatie met Hem maakt dat ik mijn leven als waardevol zie en uitgetild boven de grauwheid van iedere dag. God is de waarborg voor uniciteit. Van ieder mens. Gods benadering van de mens, die éne unieke mens die Hij liefheeft, kan en mag zich doorzetten in de benadering die een mens ten opzichte van een ander mens heeft. Een personeelschef die in God gelooft kan eenvoudig niet over zijn lippen krijgen: "Voor u drie anderen". School gaan in Gods benadering leidt tot inzicht in de verhoudingen van mensen onderling. Leren leidt tot leven. Er schuilt, als overal, natuurlijk ook een addertje onder het gras. Je kunt ook doen alsof die éne mens uniek is voor je, om een beter resultaat te krijgen.

Grondregel nummer één bij sollicitatiegesprekken (leidraad voor managers): "Doe alsof die ene sollicitant de enige is die uw bedrijf vooruit kan helpen". Demonische persoonlijkheden hebben van deze kracht gebruik gemaakt. Zij hebben daarbij echter niet die ander als doel in zichzelf gezien, maar als middel. Het bederf van het beste is het slechtste. De Don Juans weten er alles van.

"Achter mij zijt Gij, voor mij, rondom mij: Gij hebt Uw hand op mij gelegd. Dit te vatten - het is mij te wonderbaar, te verheven - ik reik er niet toe" (Psalm 139: 5,6)

Anne Wopke Vlieger †

# Voor alle ontvangers van het stedelijk parochieblad 'KERKTIJD'

Vanaf eind maart heeft u het nieuwe stedelijk parochieblad "Kerktijd" in uw bus ontvangen. We kunnen nu al stellen dat het een succes geworden is. De eerste reacties zijn zeer positief. Wellicht dat u zich kunt voorstellen dat het een kostbaar blad is. Naast de gezamenlijke parochiebesturen van Oldenzaal, die een fors deel van de kosten op zich nemen, hebben we een beperkt aantal adverteerders en ondersteuners gevonden die in de kosten bijdragen. Daarmee zijn nog lang niet alle kosten gedekt. Wij

doen dan ook een oproep aan u, lezer van dit blad, om via onderstaande strook een machtiging af te geven voor een vrijwillige bijdrage.

Tevens zijn wij, medewerkers van dit mooie periodiek, benieuwd of u het blad al dan niet wenst te ontvangen.

Het eerste exemplaar hebben we verspreid onder alle parochianen die in onze bestanden zijn opgenomen. Het zou jammer zijn dat het blad ongelezen bij het oude papier terecht komt. Indien u er geen behoefte aan heeft dit blad

nog verder te ontvangen, dan kunt u dat aangeven in onderstaande strook. Mocht u mensen kennen in uw omgeving, kennissen- en of familiekring die het blad niet ontvangen, doch dit wel op prijsstellen, dan kunt u hen adviseren, om zich op te geven bij hun eigen parochiesecretariaat. U kunt ook nog een opmerking plaatsen om verbeteringen aan te geven.

Levert u niets in, dan gaan wij er van uit dat u het blad gewoon verder wenst te ontvangen.

Invullen, aankruisen wat van toepassing is, afknippen en inleveren bij uw eigen parochiesecretariaat: De gezamenlijke parochiebesturen danken u hartelijk voor uw medewerking en financiële steun.



Naam : .....

Adres : .....

Postcode : ..... Woonplaats : .....

Telefoon : ..... Voorkeursparochie : .....

Ontvangt Kerktijd, maar wenst het niet verder te ontvangen.

Ondergetekende machtigt hierbij eenmalig\*/ tot wederopzegging\* het:

R.K. Parochiebestuur O.L.V. Tenhemelopneming  
Inzake het stedelijk parochieblad "Kerktijd"  
Burgemeester Wallerstraat 88, 7574 AT Oldenzaal

om van de hieronder genoemde bank- of postbankrekening een jaarlijkse\*/eenmalige\* bijdrage te incasseren ten bedrage van: € .....

(\* s.v.p. doorhalen indien niet van toepassing)

Ik heb de volgende opmerking:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Bank- Postbanknummer : .....

Plaats en datum : .....

Handtekening : .....

Wilt u niet machtigen doch wel een bijdrage doen dan kunt u uw bedrag overmaken op rekeningnummer 42.55.54.406 t.n.v. voornoemd parochiebestuur

 Bloemsierkunst ACACIA

Telefoon 0541-516651



DONDERDAG KOOPAVOND  
**Seiger**

W•O•N•E•N OLDENZAAL

Enschedesestraat 86  
tel. 0541-513344 www.seiger.nl

**DECORETTE**  
WOONATELIER

Decorette Alex Roord  
Nieuwstraat 57, 7572 BX Oldenzaal

**PROFILE Cameron**  
DE FIETSSPECIALIST

Nieuwstraat 83-85  
7572 BZ Oldenzaal  
Telefoon 0541-512906



*de Engel*

*Bas Boerigter*

Café Bierlokaal De Engel  
Markt 14 - 7571 EC Oldenzaal



**Gerard Kosse Slagerij**

Glindestr 54  
7572 ZH Oldenzaal - Tel. 0541-518683

Burg Wallerstraat 141-143  
7574 AM Oldenzaal - Tel. 0541-530270



**TUIN TOTAAL**

Telefoon 0541-533989

Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom sponsort de rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven. En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt.

Telefoon: (0541) 58 66 66  
E-mail: info@oosttwente.rabobank.nl  
Internet: www.rabobank.nl/oosttwente

Het is tijd voor de Rabobank.



*Nimansen*  
bloemenboutique

Telefoon 0541-516850



**Schlichter**  
NVM Makelaars  
www.schlichter.nl

**OTC**  
TAXI TOURS  
**ZIEMERINK**

Telefoon 0541-517500

**MUNSTERHUIS**

Kijk ook op  
www.munsterhuis.nl

café restaurant  
**de Elsmöss**

Enschedesestraat 115  
7574 AB Oldenzaal

**BELDERINK**  
SCHILDERS- GLAS- EN SPUITBEDRIJF

Kleibultweg 27  
7575 BM Oldenzaal  
Tel.: 0541 - 515 986

**LUCASSEN**  
BOUWCONSTRUCTIES

\* LUCASSEN BOUWCONSTRUCTIES \* DEMMERSWEG 45 \*  
\* POSTBUS 748 \* 7550 AS HENGELO \* INFO@LUCASSEN-BC.NL \*  
\* TEL (074) 255 68 00 \* FAX (074) 255 68 11 \*

**KASTEEL**  
MODE

Grootestraat 1 Oldenzaal Tel. 0541 513570

HERENMODE  
*Ontoan*  
**Olde Weghuis**  
Steenstr 35 Oldenzaal

Een breed  
assortiment  
vol verrassende  
ideeën

**GERTON**

— LEDERWAREN —  
— REISARTIKELLEN —  
www.gertonlederwaren.nl

Grootestraat 33 Oldenzaal  
Tel. 0541-514080  
ledere vrijdag koopavond

*Hotel* \*\*\*  
**Het Landhuis**

Tel. 0541-512496

**Velthuis**  
Assurantiën **LIGENT**

Tel. 0541-517247

**van MOOK**  
MODE VOOR MANNEN  
GROOTESTRAAT 16-18 OLDENZAAL

 **Heisterkamp**



 **TIJDHOF-HOBEMA** BOUWBEDRIJVEN BV  
OLDENZAAL-GOOR

**Olde Rikkert**   
bouw en ontwikkeling

**ING**  **BANK**



Sacharovstraat 12  
7575EA Oldenzaal

Tel.: 0541-662717  
Fax: 0541-662865

www.joosting.nl  
E-mail: info@joosting.nl

**SMELLINK CLASSICS**  
Exclusieve Interieurs

**IN PACE DELA**  
UITVAARTVERZORGING

Hotel Grand Café  
**TER STEGE**  
Marktstraat 1, Oldenzaal  
Tel: 0541-512102  
www.hcrterstege.nl

oldenzaal  
**BOUDRIE**  
aannemers

Voor elkaar!!  
BETROKKEN - INTEGER - ONDERNEMEND

(0541) 51 59 99  
e-mail: info@inpace-dela.nl  
internet: www.inpace-dela.nl

  
**ROORD**  
Assurantie b.v.

**KIENHUIS HOVING**  
ADVOCATEN EN NOTARISSEN



Denekamperstraat 50  
7573 GD Oldenzaal  
Telefoon 0541-513227

**KIP** INSTALLATIEBEDRIJF B.V.  
Helmichstraat 37 OLDENZAAL  
Tel: 0541-519301 - Fax: 0541-522445 - E-mail: info@kip-bv.nl  
www.kip-bv.nl  
**GAS SERVICE ONDERHOUDS DIENST**

 **PARIS**  
PARFUMERIE  
De Driehoek 4  
7571 ET Oldenzaal  
Telefoon 0541-521188  
Fax 0541-536224

  
**PLATVOET**  
BEVEILIGINGSSYSTEMEN  
Tel. 0541-515790 • www.platvoet.com

JUWELIER GOUDSMID  
**Kormelink**  
Grootestraat 28 Oldenzaal Telefoon (0541) 51 21 76

**HESELINK MODE**  
OLDENZAAL - BORNE - HAAKSBERGEN

zelfstandig  
intermediair  
van  
**CVB**  
Bank  
**Padberg**  
Poortstraat 80

